

De Tuinkamer, Ruurlo

Hotel
van de
week



Ontwapenende gastvrijheid

Een goed bed, een fijne douche en een perfecte service. VRIJ kroont elke week een hotel tot Hotel van de Week.

Ruurlo is hot. De nuchtere Achterhoekers moeten er ongetwijfeld nog aan wennen, maar Kasteel Ruurlo dat vorig jaar juni openging, ontving eind november al zijn honderdduizendste bezoeker! Het schitterend gerestaureerde landgoed is (naast Gorssel) de tweede locatie van Museum MORE. Dit museum voor modern realisme is een initiatief van Hans en Monique Melchers. Het gefortuneerde zakenkoppel kocht het verwaarloosde kasteel in 2013. Nu hangen er 45 schilderijen van Carel Willink.

Ria en Jos Weel staan in hun restaurant-hotel De Tuinkamer, niet ver van het kasteel, model voor de ontwapenende gastvrijheid in de Achterhoek. Aan de gevel van de voormalige boerderij hangt het gele Logisbordje, dat we zo goed kennen van al die karakteristieke uitspanningen in mooie Franse dorpjes. Van de ruim 2400 Logis Hotels in Europa zijn er slechts zestig onderscheiden met de Table Distinguée, een waardering voor een verfijnde keuken. Laat De Tuinkamer die nu ook hebben! Net als een Bib Gourmand van Michelin.

Gasten van De Tuinkamer komen dus voornamelijk om lekker te eten. Wat niet wegneemt dat je er ook prima kunt slapen. In de stijlvol verbouwde hoeve hangt een gemoedelijke sfeer. In de bar, een ruimte met zeer comfortabele banken en stoelen, knettert het haardvuur. De negen verschillende hotelkamers zijn licht, ruim en van alle gemakken voorzien. Onze kamer is

lang en heeft een badkamer formaat balzaal. Het uitzicht is onvervalst Achterhoeks, we zien bos en landerijen.

Daar komen de producten vandaan waarmee chef-patron Jos Weel, met veertig jaar ervaring in gerenommeerde horecabedrijven, zo graag werkt. In de serre waar het diner wordt geserveerd, genieten we van een fantastisch wildmenu. Ria is vinologe en weet precies welke wijn er lekker bij is. Jammer dat we maar een nachtje blijven, want de kreeftenkaart ziet er ook zeer aantrekkelijk uit.

De volgende morgen, tijdens een royaal ontbijt, vragen we Ria Weel wie de mooie landschappen heeft geschilderd die aan de muur hangen. „Mijn vader, een zondagsschilder”, zegt ze trots. Zondagsschilder? Meneer en mevrouw Melchers, gaat u eens heel gauw naar De Tuinkamer!

Frans Raven



In 't kort

Interieur
Warm en stijlvol, knusse sfeer.

Ligging
Rustig, tussen de landerijen. Op drie kilometer van kasteel Ruurlo.

Bijzonder
De gastronomisch hoogstaande keuken.

Eetzaal in glazen serre met geweldig uitzicht over 't groene land. Culinaire arrangement (eten & slapen) vanaf €87 p.p. restaurantde-tuinkamer.nl